

Beste mensen,

Zoals jullie al wisten vond er verleden week, onder andere, de verkiezingen plaats van de beheerraad. Er werd gezocht naar een voorzitter, vermits Rudi er voor koos om die functie niet meer waar te nemen. Ook de plaats van Bert kwam vacant. Op de algemene vergadering werd mijn kandidatuur voorgesteld, en werd ik verkozen tijdens de bijzondere algemene vergadering van verleden week vrijdag, 12 november, waarvoor dank. De functie van Bert werd na verkiezing ingenomen door Danny, die dit zal combineren met zijn functie van secretaris, waarvoor uiteraard ook mijn welgemeende dank.

Ik vind het toch belangrijk om Rudi Vandendriessche en Albert “ Bert “ Verbeke, van harte te bedanken voor hun inzet voor de Vriendenkring der duikers, als Voorzitter en Penningmeester gedurende de jaren dat ze die functie hebben vervuld. Zoals Rudi, als voorzitter, aanhaalde, waren het geen gemakkelijke jaren door de komst van het coronavirus. We zijn er blijkbaar nog niet vanaf, maar het verheugt mij dat we toch al terug kunnen samen komen tijdens de maandelijkse vrijdagmiddag in de Marine Club om even bij te babbelen...

Mezelf voorstellen lijkt mij nu aan de orde, dus bij deze...

Ik ben dus Djos Dury, geboren in 1962 en ondertussen sedert oktober 2018 met pensioen. Ik woon Poperinge, de hoppestad, en ben de trotse vader van een dochter, Marie. Ik ben mijn loopbaan begonnen op 27 augustus 1979, bij wat toen nog Zeemacht heette, om in 1981 mijn brevet te behalen van B3 duiker, mijnherkenner. Wat neerkomt op tijdelijk onderofficier in die specialiteiten. Ik heb dan even gevaren op de Veurne, de Verviers en zelfs even met de Godetia, om daarna ook nog wat les te geven aan de matrozen kandidaten duiker op Cedra. Om mijn kansen volop te gebruiken om beroepsonderofficier te worden ben ik moeten overstappen naar de Luchtmacht in 1985 waar ik de opleiding tot B2 vliegtuigmecanici heb volbracht. In 1987 ben ik dan naar Koksijde gemuteerd waar ik na een lange opleiding aan de geliefde SeaKing mocht sleutelen. Daar ben ik ook gebleven tot ik op pensioen ben gegaan. Weinig spectaculair, maar toch een mooie tijd.

Ondanks ik al heel veel jaren geen militair duiker meer ben, duik ik nog steeds in een CMAS/BEFOS duikschool en ben daar twee ster instructeur.

Nu ik voorzitter ben geworden van onze vriendenclub ga ik er, samen met veel anderen, voor zorgen dat we zoveel als mogelijk, een leuke tijd kunnen samen door brengen. Als ik het heb over die vele anderen, dan heb ik het over ieder van jullie, de leden van onze vriendenclub. Het is dan ook mijn wens dat ieder die dat wenst zijn voorstellen aan mij door geeft, zodat we er eventueel samen iets van kunnen maken. De budgetten zijn natuurlijk heel gering maar we doen wat we kunnen.

Hopelijk zien we elkaar binnenkort in goede gezondheid,

Met de beste groeten,

Djos Dury

Voorzitter

Vriendenclub der duikers

