

# Maryse Van Bussel „Ik was uit op avontuur"

25/04/2000 | Paul Demeyer

©pb EVERE -- Dat ze een van de allereerste vrouwelijke officieren werd van ons Belgisch leger is natuurlijk al uitzonderlijk. Maar dat ze er een academische carrière voor afbrak, verwondert eigenlijk nog meer. Maryse Van Bussel neemt ruim de tijd om het allemaal uit te leggen.

„Eerst dit: ik heb die trek naar het leger zeker niet van thuis uit. Niemand was bij ons militair. In die dagen werd het leger trouwens nog exclusief aanzien als een vechtmachine. We waren dan ook allen vervuld van de jaren zestig. Met banieren staan zwaaien op barricades, heb ik zeker gedaan. Voor Leuven Vlaams."

„Na mijn humaniora ging ik in Gent biologie studeren. Dat ging zo goed dat ik ze me vroegen assistente te worden en een doctoraalthese te schrijven. Maar op een dag in 1977 zei een collega dat hij eens poolshoogte gingen nemen over een loopbaan bij het leger. Ik dacht: ik ga met hem mee, want daar nemen ze nu ook vrouwen aan. Mijn collega is niet tot het leger toegetreden."

„Ik wel. De uitdaging, de variatie, de nieuwsgierigheid. Dat was mijn motivatie en met diezelfde woorden verantwoordde ik mijn keuze tegenover mijn ouders en vrienden. Toch bleef het voor



**Meer?**

Lees de volledige krant digitaal. (<http://www.standaard.be/plus/ochtend>)